



Havets moder, der skaffer menneskene fangstdyr. Tegning af Karale, Østgrønland

Nøglen til Inuit

Ole Jørgensens værk om eskimoernes kultur er både i tekst og billedvalg en sensation, der snarest bør udsendes på en række verdenssprog

Af P. V. Glob

.....
VÆRKETS MANGE hundrede billeder, tegninger, fotos og kort, hvoraf mange ikke har været gengivet før, er en rigdom for sig. De er udsøgt med stor dygtighed af Ole Jørgensen i danske, canadiske, amerikanske og russiske museer og arkiver, og har alle direkte tilknytning til de gængsne citater. En særlig række inuitportrætter i foto af fortællerne gør teksten nærværende på overraskende måde.

Kristeligt Dagblad

Livssyn og tro, trommen, dansen, myterne og åndemanerne osv. det er titlerne på nogle af de enkelte kapitler i bogen. Men bogen er også billeder:

- Tekst, tegning og billede er en enhed.

SERMITSIAK

I den seneste-udgave mangler man faktisk kun den grønlandssprogede del, som i den slags udgivelser må være en livsnerve. *aaju*

BERLINGSKE TIDENDE

..... et vældigt skriftligt, tegnet og fotografisk materiale, der som bog under titlen »Sjæl gør dig smuk« er en anden markering af tusind-året for den begyndende kultivering/civilisering af Grønland, hvor man dog stadig — med et citat, Ole Jørgensen bruger i sin bog, mener, at »i de ukultiverede lande lærer vi kun, hvad mennesket kan blive. I de ukultiverede, HVAD MENNESKET ER.«

VIRTUS SCHADE

Aalborg Stiftstidende

tc. For vore øjne oprulles et helt galleri af hjælpeånder og tupilakker, der kan hjælpe i vanskelige situationer eller skade ens fjender.

..... en smuk og indforstået hyldest til inuitmenneskene. ... *Aase Bak*

Holstebro Dagblad

I går kunne kunstneren Ole Jørgensen, Tuluak Teatret i Fjaltring, se tilbage på ti års indest arbejde, da hans bog »Sjæl gør dig smuk« udkom. Moderen Jonna Sejg, Dybe, har læst bogen, som hun i denne kronik betegner som usædvanlig smuk. Hun slutter med opfordringen: Læs bogen om INUIT og gør din sjæl smuk.



ajjuarjuk - Hikoligjuaq. 1921

»Al sand visdom findes kun fjernt fra menneskene, ude i den store ensomhed, og kan kun nås gennem lidelser. Savn og lidelser er de eneste, som kan åbne et menneskes sind fra det, der er skjult for andre.

Igiuarjuk



Bevægelse

Det store hav bringer mig i bevægelse!
 Det store hav sætter mig i drift!
 Det bevæger mig som alger på stene i rindende vand.

Himlens hvælv bringer mig i bevægelse!
 Det vældige vejr blæser igennem mit sind.
 Det river mig med så jeg skælver af glæde.

